



JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 'TEN SHI'

Op donderdag 21 juni konden de judoka's in het tweede lesuur een ouder, grootouder, broer of zus of vriendje of vriendinnetje meebrengen om ze ook eens een keertje nader kennis te laten maken met judo. Van deze mogelijkheid maakten negen judoka's gebruik, t.w. Jasper, Rafael Gitz, Luke van Poppel, Joris Schalken, Sem van der Schoot, Imke Veldhuis, Veerle van de Ven, Nick van der Ven en Melle Wijgerse. Zij brachten in totaal tien introducés mee naar de dojo.

Onze judoleraar Bram Schellekens verzorgde, geassisteerd door Maarten Boonstra, in een uurtje samen met de eerder genoemde judoka's voor alle gasten een korte introductie in de judosport. Daarbij werd door iedereen best aardig gewerkt, maar zeker ook flink gelachen. Het ging er erg ontspannen aan toe en de sfeer was erg leuk. We kunnen dan ook zeker spreken van een prima geslaagd judo-uurtje, waaraan de deelnemers ongetwijfeld met plezier nog eens zullen terugdenken.

Judoclub Berkel-Enschot 'ten shi' (www.judotenshi.nl).

