



JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 'TEN SHI'

Zondag 20 maart was het weer eens een ouderwets érg lang vertoeven in de sporthal van “MFC De Klep” in Middelbeers. Daar organiseerde Judoclub Sankawa hun 33^e Voorjaarstoernooi, waaraan effectief zo'n 250 judoka's van 36 clubs en scholen deelnamen (hoewel er meer dan 280 inschrijvingen waren). Zeker twaalf scheidsrechters van de Judo Bond Nederland leidden er de wedstrijden verspreid over vier matten. Van Judoclub Berkel-Enschot 'ten shi' hadden zich 6 judoka's voor dit toernooi aangemeld, waarvan er echter één moest worden afgemeld, t.w. Daniël Damhuis, die op de fiets met z'n voet tussen de spaken van het achterwiel was gekomen. Onze resterende deelnemers waren Imke Veldhuis, Noah Damhuis, Bram van Boxtel, Guus Rombouts en Thijn Wierema. Voor de eerste daarvan startten de wedstrijden om 10 uur terwijl de laatste deelnemers pas na de laatste prijsuitreiking tegen 16:30u weer huiswaarts konden. Helaas verliep het toernooi als geheel ook wat minder vlot dan de vorige afleveringen en moesten de judoka's zowel vóór de wedstrijden als erna soms erg lang wachten. Ook de (door het niet opkomen van meer dan 30 judoka's vaak nog tijdens het toernooi gewijzigde) poule indeling werkte niet echt in het voordeel van onze judoka's. Zij troffen in hun heringedeelde poules nu vaak wat zwaardere en meer gevorderde judoka's. Helaas wist daardoor dit keer geen enkele van onze judoka's een plaatsje op het erepodium te veroveren. Maar dat lag zeker niet aan hun strijdlust, want ondanks de soms naar onze mening wat onverwachte en onlogische poule-indeling, bleven ze ook als underdog flink strijd leveren en hadden we niets te klagen over hun inzet. Hierbij willen we Bram, Guus, Imke, Noah en Thijn daarvoor dan ook hartelijk danken en de fraaie medailles hebben jullie zeker welverdiend!

Judoclub Berkel-Enschot 'ten shi'.