



JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 'TEN SHI' (50 jaar: 1961-2011)

Afgelopen zondag, 6 november, organiseerde Judoclub Drunen voor de 14^e keer hun jaarlijkse “Van Gent toernooi”, zo genoemd naar de oprichter van hun judoclub. Voor Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ was het de eerste keer dat er een afvaardiging judoka’s aan dit toernooi deelnamen. Het toernooi vond op drie matten plaats in Sporthal “De Vennen” in Drunen en het was voor de verschillende leeftijds- en gewichtscategorieën opgesplitst in negentien poules verdeeld over drie dagdelen. Anika van den Oetelaar was ingedeeld in het eerste dagdeel en moest dus voor ons het spits afbijten. Ze bereikte in haar poule de tweede plaats. In het tweede dagdeel moesten onze overige drie deelnemers aantreden (en er waren dus van ons geen deelnemers in het derde dagdeel). Tim O’Connor moest aantreden in een poule van acht, maar hij had deze keer helaas zijn dag niet en kwam wat langzaam op gang. Hoewel hij zijn laatste partijen met de volle winst afsloot, moest hij daarom uiteindelijk genoegen nemen met een fraaie medaille voor de vierde plaats. Bram Vugts, voor wie dit pas het tweede individuele toernooi was en die er duidelijk plezier in had, legde in zijn poule eveneens beslag op een vierde plaats. In diezelfde poule mocht Jasper Spee, die al zijn wedstrijden met de volle punten wist te winnen, op de hoogste trede van het ereschavot de beker voor de eerste plaats in ontvangst nemen. Het beste resultaat was dit keer dus natuurlijk het goud van Jasper, maar het was voor de meegekomen ouders en overige toeschouwers volkomen duidelijk, dat al ‘onze’ judoka’s er heel veel plezier in hadden. We hebben dan ook dit keer weer erg genoten van hun prestaties. Dus beste Anika, Bram, Jasper en Tim, hierbij nog alle vier hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en inzet en gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.