



JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 'TEN SHI'

Zondag 11 februari vond in sporthal "De Klep" in Middelbeers weer het traditionele voorjaarstoernooi van Judoclub Sankawa plaats. In het deelnemersveld van 220 judoka's van 30 clubs en sportscholen waren ook 11 judoka's van Judoclub Berkel-Enschot 'ten-shi'. Onze twaafde deelnemer, Michael Burgmans, moest helaas verstek laten gaan als gevolg van een bij voetbal opgelopen blessure. Met name in het ochtendprogramma bleken onze judoka's erg succesvol, terwijl er zondagmiddag door onze judoka's helaas geen podiumplaatsen meer werden behaald. Een prijsbokaal voor de eerste prijs werd behaald door Walter van Slooten. Joppe van Schooten eindigde op een zilveren positie, maar dan toch wel een met een gouden randje. (Hij was n.l. overtuigend winnaar van vier van zijn vijf individuele wedstrijden.) Op een derde podiumpositie eindigden Pleun Stabel, Wessel Bonneur, Bram van den Elzen en Tommy van den Elzen. Helaas grepen Kevin Bierings, Job van Kessel en Joonas van den Oetelaar dit keer naast de ereplaatsen op het podium, maar zij ontvingen na afloop wel een fraaie herinnering om thuis in de prijzenkast te zetten. Ruben Bonneur was helaas na twee verloren partijtjes zo gedemotiveerd, dat hij vroegtijdig de handdoek in de ring wierp. Een héél erg bijzondere vermelding verdient dit keer Steven Geerts, die tijdens de wedstrijden een ernstige blessure opliep en met zeer waarschijnlijk een gebroken onderbeen per ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Toen hij na een val wilde opstaan was meteen duidelijk dat er iets goed mis was. En het moet gezegd dat, hoewel hij onmiskenbaar veel pijn moet hebben gehad, hij zich werkelijk (al die tijd dat het wachten was op de ambulance) als een echte kerel heeft gedragen. Zonder meer: petje af en een héél erg verdiend compliment voor Steven! Gelukkig is dit soort blessures bij judo absoluut zéér uitzonderlijk. Maar van die wetenschap wordt Steven natuurlijk ook niet echt vrolijker. Wij wensen hem dan ook langs deze weg nog héél veel sterkte een een spoedig herstel toe! Overigens willen we hierbij ook nog even Wessel Bonneur feliciteren, die recent in een tussentijds afgenomen examen is geslaagd voor de groene band met blauwe slippen.

Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, die gerust eens vrijblijvend kunnen komen kijken en/of een les meedoen. De lessen voor de jeugd zijn op woensdag om 18:00u en 19:00u in de dojo van sporthal 't Ruiven.

Inlichtingen: de heer J. Engel - tel. 533 28 26 of bij het Secretariaat - tel. 533 38 47.

Judoclub Berkel-Enschot 'ten shi'.