



JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT 'TEN SHI'

In een lange stoet auto's vertrokken twaalf judoka's van de judoclub op zondagmorgen 14 januari naar Sporthal "De Haspel" in Goirle. Ze waren vol vuur om 2007 goed te beginnen en de eerste teamwedstijd van het jaar tot een geslaagd evenement te maken. Onze judoka's Ruben en Wessel Bonneur, Michael Burgmans, Yannick Duhén, Bram en Tommy van den Elzen, Anouk en Chantal Hoogeveen, Laura Kruik, Joonas van den Oetelaar, Joppe van Schooten en Walter van Slooten hadden er tijdens de wedstrijden duidelijk zin (én plezier) in. Ons team werd deze keer met veel bezieling afwisselend door de vaders Burgmans en Van den Oetelaar gecoacht. De andere teams uit Diessen, Haaren, Goirle, Moergestel en Oost-, West- en Middelbeers moesten het één voor één afleggen tegen ons team, dat dan ook overtuigend op de eerste plaats eindigde. Stuk voor stuk hebben onze judoka's prima gepresteerd en zich zonder uitzondering vol overgave voor het welslagen van het team ingezet. Zoals gebruikelijk lichten we er toch een of twee uit voor een extra vermelding. Dat zijn Ruben Bonneur, voor wie het dit keer de laatste keer was dat hij voor ons team kon uitkomen en die al zijn wedstrijden met de volle tien punten won en Tommy van den Elzen, die het lot trof, dat hij in zijn laatste wedstrijd tegen een tegenstander moest aantreden, die werkelijk drie koppen groter was dan hij. Toch slaagde ook hij erin al zijn wedstrijden te winnen. En eigenlijk was de inzet en prestatie van al onze judoka's wel een bijzondere vermelding waard. De aanwezige ouders en overige familieleden hebben, net zoals de aanwezige bestuursleden, volop kunnen genieten van de prachtige wedstrijden. Het was weer een genot om de judoka's met plezier aan het werk te zien. Beste Anouk, Bram, Chantal, Joonas, Joppe, Laura, Michael, Ruben, Tommy, Walter, Wessel en Yannick, jullie allemaal hierbij nogmaals bedankt voor jullie uitstekende inzet en het meer dan verdiende resultaat: de eerste plaats, waarmee we jullie van harte feliciteren!

Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, die gerust eens vrijblijvend kunnen komen kijken en/of een les meedoen. De lessen voor de jeugd zijn op woensdag om 18:00u en 19:00u in de dojo van sporthal 't Ruiven.

Inlichtingen: de heer J. Engel - tel. 533 28 26 of bij het Secretariaat – tel. 533 38 47.

Judoclub Berkel-Enschot 'ten shi'.